



Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring!

YFU is een internationale non-profitorganisatie die interculturele uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. Ieder jaar sturen meer dan 50 verschillende landen jongeren uit over de hele wereld via YFU. YFU staat voor Youth For Understanding en dat is ook onze missie, de verstandhouding tussen mensen en jongeren over de hele wereld verbeteren door hen samen te brengen.

YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen, want voor zo'n interculturele ervaring hoef je eigenlijk het huis niet uit! Onze jongeren arriveren midden augustus en blijven in Vlaanderen voor 4 tot 10 maanden. Tijdens deze periode wonen ze in een plaatselijk gastgezin en gaan ze naar een lokale middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te leren kennen.

Van waar komen onze studenten en wie zijn ze? Ze komen meestal uit de VS of Canada, Latijns-Amerika, China, Thailand, Japan of Europa (Duitsland, Estland, Noorwegen, ...). Er komen ook elk jaar Waalse studenten naar Vlaanderen met YFU. In hun thuisland hebben ze al enkele jaren middelbare school achter de rug, sommigen zijn al afgestudeerd. In Vlaanderen zullen ze hun schoolcarrière verder zetten voor een semester of schooljaar.

Worden jullie wereldgezin, dan worden jullie ook een ervaring rijker omdat je van je nieuwe zoon of dochter, broer of zus heel veel kan leren over een ander deel van de wereld. Je geeft hen een plaats in jouw gezin en je zal verbaasd zijn over wat je allemaal zal leren over jezelf, over een nieuwe, maar ook over je eigen cultuur. Veel internationale jongeren en hun gastfamilies hebben culturele verschillen en taalbarrières kunnen overbruggen en vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overstijgen.

Bestaat je gezin uit jonge of oudere kinderen? Of ben je een gezin zonder kinderen of een één-oudergezin? Woon je in een groot huis of in een appartementje? In een stad of op het platteland? Iedereen kan gastgezin worden! De samenstelling van je gezin doet er minder toe, belangrijker is dat je gezin het echte 'thuisgevoel' kan geven aan de student. Een nieuw kind of nieuwe zus of broer in je gezin opnemen is een grote uitdaging, maar je staat er uiteraard niet alleen voor. YFU staat je het hele jaar bij met informatie, praktische hulp, begeleiding,

Ben je overtuigd om gastgezin te worden? Of ben je nieuwsgierig om meer te weten over deze ervaring?



Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor te Mechelen:

Youth For Understanding
Frans Halsvest 92
2800 Mechelen

www.yfu.be
E-mail: info@yfu.be
Telefoon: 015/69 00 85

ENKELE GETUIGENISSEN VAN ONZE GASTGEZINNEN

“Onze vier kinderen keken meteen heel erg uit naar de komst van Yuwa. Ze zouden een grote zus krijgen, hoe spannend! En nu is Yuwa niet meer weg te denken uit ons gezin. Ze leert de kinderen origami en vriendschapsbandjes maken.” *Bieke (Antwerpen)*

“Veel van de dagelijkse gebruiken en gewoonten beschouw je als vanzelfsprekend. En dan komt daar plots een nieuweling bij die de taal en de gebruiken hanteert van een vreemde cultuur. Een leerrijke ervaring voor het hele gezin!” *Walter (Herent)*

“Deze ‘reis’ is een uitdaging geweest. Soms is het moeilijk, maar het is zo dat je jezelf kan bewijzen en op het einde van de reis, zoals meestal, wil je hier niet meer weg omdat je van zoveel dingen bent beginnen houden. Dat maakt het echt de moeite waard. Zoals ik al zei, ik ben heel dankbaar aan de mensen die me hebben geholpen en hun vriendschap hebben gegeven aan deze jongen uit het verre Argentinië.” *Joaquin (uit Argentinië)*